

Ik had het leven lief
de mensen en de dieren
de zeeën en rivieren
de bergen en de dalen
de warme zonnestrallen
en valt het doek dan dicht
nog even op het leven
een laatste glas geheven
ik had het leven lief.



Michaël Van Praet

1972 - 2024

Hij leefde het leven op zijn manier.
Trots op zijn positiviteit en kracht.
Intens verdrietig maar vol bewondering
voor de wijze waarop hij
zijn strijd heeft gestreden.

Michaël Van Praet

° Sint-Niklaas, 13 december 1972
† Beveren, 4 juli 2024

Het afscheid en de bijzetting van de asurne
op de begraafplaats van Heimolen
hebben plaatsgevonden in besloten kring.

Hij blijft voor altijd in het hart van...

Jos en Thérèse † Van Praet-Thibaut

zijn ouders

Ine en Guy Van Praet-Suy
Tom en Ilse Van Praet-Verbunt

zijn broer, zus, schoonbroer en schoonzus

Noor
Emma
Kennet

zijn nichten en neef

Een bijzondere dank gaat uit naar het voltallig personeel
van Vitaz Sint-Niklaas, afdeling Oncologie T1,
en Cabrio 4 Cancer.

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. Van Praet
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas