

Als ik loop te dwalen,
Wijs jij me dan de weg?
Als ik niet op woorden kom,
Vul jij dan aan wat ik zeg?

Glimlach je naar me?
Raak je me voorzichtig aan?
Neem je me mee op pad?
Herinner je me aan mijn bestaan?

Als ik niet meer mezelf ben,
Behandel je me dan nog als mens?
Wil je me vrij laten in mijn eigenheid?
Eigenlijk is dat mijn grootste wens.

*De familie dankt u voor de steun,
het medeleven, de hulp en de verbondenheid.*

Free at last, free at last...

Liefdevol nemen wij afscheid van

de heer

Daniël Pintelon

'Daan'

geboren te Brugge op 22 oktober 1941
en overleden te Sint-Niklaas op 18 augustus 2021.

Vrijwilliger CM-Mobiel

De uitvaartplechtigheid gevolgd door de asverstrooiing
op de begraafplaats te Sint-Gillis-Waas zal plaatsvinden in familiale kring.



Daniël
'Daan'
Pintelon

22 oktober 1941 - 18 augustus 2021

Dit melden u met droefheid:

Jan en Hilde Pintelon - Blommaert
Caroline en Wout Pintelon - Thyssen
Sofie Pintelon

Bart Pintelon
Annelies Pintelon
Nils Ekkel
Iwan Ekkel

Delen mee in het verdriet:

Robert en Maria Pintelon - Ackaert
Marie-Jeanne en Gilbert Pintelon - Margodt
Nicole en Piet Roggeman - de Busschere

*De familie dankt het voltallig personeel van het WZC Sint-Jozef
en iedereen die voor hem gezorgd heeft de laatste jaren.*